

AANTAL HAHHA AARSMAN TWEETS



Haha Aarsman

Toen ik zes was had ik flaporen. Ik had een bloempotkapsel en ik heette Aarsman.

Dat was pesten geblazen toen ik op de lagere school kwam.

Dat ging door tot ik ging boksen.

Ik hoefde maar één keer mijn bokshandschoenen uit mijn tas te laten vallen. Van de ene op de andere dag waren mijn flaporen verdwenen. Ik had geen bloempot meer op mijn hoofd en niemand moest nog lachen om mijn achternaam.

Jarenlang is het stil gebleven rond mijn achternaam, tot ik een twitteraccount nam.

Toen begon het weer: HaHa Aarsman Je zal toch Aarsman heten, haha, enzovoorts.

Wat ik ook bokshandschoenen uit mijn tas liet vallen, niets hielp.

Tot ik op onderzoek uitging.

Ik keek hoe oud de twitteraars waren die zo'n pret hadden om mijn naam.

Ik keek of het mannen of vrouwen waren.

Ik telde hoeveel volgers ze hadden, hoeveel tweets, hoeveel andere twitteraars ze volgden.

Om de resultaten moest ik erg lachen, vooral als je het verschil in humor ziet tussen de mannen en de vrouwen.

Nu denk ik als er weer zo'n tweet binnenkomt: 'Ha Fijn! Fijn voor mijn onderzoek!'